

couplet 1: IK WAS MIJN LEVEN LANG EEN STOERE VISSERSMAN  
VOOR DAG EN DAUW STOND IK AAN DEK  
TE SJORREN AAN HET NET

refrein: **LAAT VOOR ONS DE KLOK MAAR LUIDEN  
IN DE HAVEN VAN ARNEMUIDEN  
SCHEPEN VAREN AF EN AAN  
EN OP DE KADE PINKT EEN VROUW EEN TRAAAN  
WANT DE VIS WORDT DUUR BETAALD  
ALS HIJ UIT DE ZEE WORDT OPGEHAALD**

couplet 2: VAAK ZO STOND IK ALLEEN AAN DEK  
ALS HET STORMDE WERD HIJ WEER GEK  
EN LAG DAN ZEEZIEK IN ZIJN KOOI

refrein: **LAAT VOOR ONS DE KLOK MAAR LUIDEN  
IN DE HAVEN VAN ARNEMUIDEN  
SCHEPEN VAREN AF EN AAN  
EN OP DE KADE PINKT EEN VROUW EEN TRAAAN  
WANT DE VIS WORDT DUUR BETAALD  
ALS HIJ UIT DE ZEE WORDT OPGEHAALD**

couplet 3: ACH, HET LEVEN AAN WAL GAAT DOOR  
WIJ ZINGEN NU IN EEN SHANTYKOOR  
OVER DIE HEERLIJKE HARINGZOOI

refrein: **LAAT VOOR ONS DE KLOK MAAR LUIDEN  
IN DE HAVEN VAN ARNEMUIDEN  
SCHEPEN VAREN AF EN AAN  
EN OP DE KADE PINKT EEN VROUW EEN TRAAAN  
WANT DE VIS WORDT DUUR BETAALD  
ALS HIJ UIT DE ZEE WORDT OPGEHAALD**

**JA DE VIS WORDT DUUR BETAALD  
ALS HIJ UIT DE ZEE WORDT OPGEHAALD**

