

Uit de rubiek "wie is wie" van de nieuwsbrieven Shantykoor "de Admiraliteitssjongers" Dokkum

Ik ben Brigitte Teijssen. Ik ben geboren in België in het plaatsje Kalmthout. Later ben ik in Nederland gaan wonen. Maar nog wel dicht bij de grens. Ongeveer een 500 meter er vandaan. Dat dorpje heet Putte. Ik was een jaar of 8 dat ik op accordeon les gegaan ben, in Essen (Belgie). Ik heb me daar ook aangesloten bij een club, die bestond uit ongeveer 80 leden. Ik ben zo een jaar of 14 lid geweest van die club, in die jaren hebben we wel tv opnames gehad en 2 lp's gemaakt, tournee's in buitenland en heeeel veel optredens gedaan, was een geweldige tijd. In diezelfde tijd heb ik ook 9 jaar in een band gezeten en opgetreden bij feesten, bruiloften en partijen. Tegelijkertijd bij 3 drumbands in omliggende dorpen heb ik de boel ook nog een jaar of 6 onveilig gemaakt. Haha... Mijn hele jeugd heb ik eigenlijk met veel muziek doorgebracht. Dat was voor mij altijd erg belangrijk. Dan wordt je ouder en moest ik leren en werken. Ik heb geleerd voor diamantslijpster. Daar heb ik ook mijn diploma's van. Dat werk heb ik ook jaren met veel plezier gedaan. Later ben ik op kantoor gaan werken bij Holland Crop. Daar heb ik ook mijn inmiddels ex-man leren kennen en zo ben ik dus ook in Friesland beland. Dat was een hele omschakeling. In alles, taal omgeving, geen bos meer waar ik midden in woonde, maar een kale vlakte. Maar ik ben het nu wel weer gewend hoor. In die tijd heb ik heel weinig gedaan aan accordeon spelen. Bij toeval zag ik ongeveer 8 jaar geleden het shantykoor ergens optreden en hoorde dat ze nog een accordeonist zochten. Het leek mij wel leuk om weer eens iets te doen in de muziek en heb toen gezegd dat ik wel interesse had. En zodoende ben ik er toen bijgekomen. Ik vind het nog steeds leuk om te doen, naast mijn werk op school en werk op Toutenburg. Verder heb ik nog mijn vriend Wim en daardoor heb ik nu 4 kids, 4 mooie meiden. Mariethsa, Esmeralda, Brigitte (toevallig zelfde als ik) en Melissa. Dus lekker druk. Nou hou ik maar op, anders hebben die andere geen plaats meer om iets te schrijven, ik kan nog wel veeeeeeel meer kwijt hoor. Maar wil je nog meer weten, vraag het dan gewoon maar eventjes. Groetjessssssss Brigitte. *Bedankt Brigitte!*

