

Er is mij gevraagd om wat over mezelf te schrijven, dus even voorstellen. Mijn naam is Johannes Smits, maar roepnaam is Hans. Ik ben in Rotterdam geboren op 30-03-1946. Vandaar zijn we naar Groningen, Leeuwarden, Dokkum, zelfs twee keer, en naar Hantum verhuisd. Dit kwam door het werk van mijn vader. Toen ik 15 jaar was ben ik als loopjongen bij de firma Raadsma in dienst gekomen en tot mijn 63^e jaar daar gebleven.



Inmiddels na wat studies mij opgewerkt tot calculator. Bijna 48 dienstjaren!! In 1966 ben ik getrouwd met Tetsje, en zijn we in Wanswerd komen wonen, wat niet heel lang heeft geduurd. Het woon-werkverkeer in de winter was op de brommer niet altijd een pretje. We zijn toen in Dokkum komen wonen. We hebben 5 kinderen met partners, en inmiddels Pake en Beppe van 17 kleinkinderen. Inmiddels zijn we in Dokkum ook nog een keer verhuisd, n.l. van de Bogermansstraat naar de Hoge dijken, waar we prachtige jaren hebben gehad. Ruimte, vrijheid en blijheid!! Maar aan alles komt een eind, en in 2004 was de koek op, en door verhuizing van de firma Raadsma naar de Zuiderschans, kwam ook ons paradijsje daar te vervallen. We hebben toen een huis in Driesum gekocht, waar we tot op heden nog wonen. Toch zijn we heel erg betrokken gebleven met het wel en wee in Dokkum. Nog even wat over mijn hobby's. Ik heb een paar mooie voliëres met kanaries, parkieten en agapornissen. Ook ben ik bezig met een boot te bouwen. (op schaal hoor) Ze zeggen wel eens: koop een boot en werk je dood, maar dat gaat zeker ook met een heel klein bouw pakketje op. Samen doen we veel vrijwilligerswerk bij de Kerk, wat ook de nodige tijd vraagt. We vervelen ons nooit, want ook reizen maken is één van de mooie dingen die je nu kunt doen wanneer het je het beste uitkomt. We hebben A.O.W. maar zijn volgens de kinderen Altijd Onder Weg. Ja, en nu komt het: een tijdje terug lezen we in de krant dat er nieuwe leden werden gevraagd bij de Admiraliteitssjongers. Ik vond het luisteren naar shantykoren altijd geweldig mooi, en zo-doende ben ik toen maar eens langs gegaan, en ik vind het hartstikke leuk. De sfeer is fijn, je voelt je snel opgenomen, en de liedjes spreken me aan. Met andere woorden ik voel me helemaal thuis bij jullie! Met een hartelijke groet,

Hans Smits.