

Uit de rubiek "wie is wie" van de nieuwsbrieven Shantykoor "de Admiraliteitssjongers" Dokkum

Waarde vrienden (en overige koorleden) Er werd mij gevraagd om mijn hele ziel en zaligheid hier met jullie te delen. Wel, de meesten zullen weten dat mijn naam Sjoerd is en ik bijna 44 jaar heel gelukkig getrouwd ben met Akkie. Samen hebben we twee verschillende kinderen, een meisje (41) en een jongen (36). Mijn werkzame leven is begonnen op de binnenvaart op 15 jarige leeftijd, ruim 4 jaar bij een tankrederij uit Rotterdam na een 2 jarige opleiding in Delfzijl. Een geweldig mooie tijd gehad maar dank zij mijn Friese stijfkop op staande voet ontslag gekregen waar ik nog nooit spijt van heb! Ik heb nu nog steeds contact met een aantal schippers via forums. Toen ik een half jaar later i.v.m. sollicitatie bij de douane, weer in Rotterdam kwam en met een oude schipper sprak werd mij verteld dat ik zo weer kon beginnen wanneer dat niks werd. Daarna 1 jaar "pierewaaien" en geld op gemaakt en toen de bodem in zicht kwam van de spaarpot toch maar weer gaan werken. Dit maal op de vrachtauto met aanhang bij van Gend en Loos door bemiddeling van mijn schoonvader welke mij graag van straat wilde hebben. Ook dit heb ik 4 jaar volgehouden waarna ik benaderd werd door de chef van de Fram om bij hen te komen werken aangezien zij (goed) personeel nodig hadden. Dit was in ieder geval beter dan op de vrachtwagen aangezien de "vracht" er nu zelf in en uitging en ook nog betaalde! Na de Fram werd het Veonn en hierna Arriva, NoordNed, Arriva, Connexxion en als laatste weer Arriva. Er zat uiteraard verschil in maatschappijen maar 1 ding hadden ze gemeen: Het werk werd goed betaald, mede dank zij de stakingen die jammer genoeg af en toe nodig waren. Ook hier met de gedachte begonnen om er 4 jaar te werken maar het zijn totaal meer dan 40 jaar geworden. Ik heb vele, vele kilometers gemaakt en een prachtig mooie tijd beleefd. De laatste 3 jaren heb ik nog maar 2 dagen per week gewerkt met alleen gebroken diensten, 's morgen een deel en 's middags een deel. En 2 dagen achtereen. Dan had ik weer 6 dagen vrij en dan weer 2 dagen werken. Ik geniet nu sinds september van mijn pensioen het geen mij beslist niet tegenvalt. We gaan veel naar wedstrijd zwemmen



(kijken) hoe onze kleinzoon het doet. Begin januari is hij in Heerenveen op 4 afstanden Fries kampioen geworden en 1 x 2e. Eind januari is hij in Amsterdam met de Nederlandse Kampioenschappen 2 x Nederlands kampioen (200 m. schoolslag en 400 m. wissel­slag) geworden en 1 x 2e. Tevens heeft hij het 8 jaar oude Fries record voor 13 jarigen op de 200 m. schoolslag verbeterd. En onze kleindochter doet aan volleyballen en is met nog 4 wedstrijden te gaan reeds kampioen zonder 1 set tegen, dus vreselijk trots op de kleinkinderen. Ik zit nu bijna 6 jaren bij het koor als gevolg van hyperventileren. De huisarts adviseerde mij om naar een ademhaling therapeut te gaan en na een aantal sessies kreeg ik het advies om me bij een koor te melden. Toen ik Auke Vrieswijk een keer trof adviseerde hij mij om bij de Admiraliteitssjongers te komen. De therapeute heeft een recept geschreven en nu ben ik dus op kosten van de zorgverzekeraar !!!! bij het koor welke ook de kosten van de nazit betaald. Ik ga er iedere donderdag avond met veel plezier heen en ga ook weer met veel plezier naar huis. Tevens heb ik ook nog nooit een optreden gemist aangezien ik vind dat wanneer je bij een vereniging bent aangesloten je er ook voor moet zorgen dat je er moet zijn als er repetitie of uitvoering is. Uiteraard kunnen er bepaalde omstandigheden zijn dat je niet kunt maar ik vind dat je er zoveel mogelijk bij moet zijn. Groet, Sjoerd. *Bedankt Sjoerd!*